

Sahibi:
Turgutlu Lisesi adına Duran CAN
Genel Koordinatörler:
Tuncel ÖLGÜN (TDE ÖĞRETMENİ)
Sukan AKKOYUN(TDE ÖĞRETMENİ)

Yayın Kurulu:
Seniye GELEN-Caner KESKİN
Meryem GÜLDÜ- Cansel ÜNER
Burcu POLAT-Seher CAYMAZ
Murat MUTLU - M. Ali MANAY
Merve ÇALIŞKAN- Nazlı ERGİN
Şeyma SAVAŞ- Ayyüce ARAT
Büşra MERİÇ-Feride ÖNCEL
Kardelen KAYA- Gülce ANIK
Melike Yeliz-Hikmet ÖZ
Kübra KOYUNCU-Gamze KILINÇ
Merve UYSAL-Elifnur MERT
Mısra GÜZEL-Rumeysa SEL-Feride ÇETİN

Okyanus Mavisini

Çelik ten sert bir çehre,
Okyanus mavisini gözler.
Duruşuyla ,bakışıyla dünya titrer,
Korkusuz Sarıkurt nam-ı değer.

Sıradan değildi hiçbir fikri,
Hem nasıl olsundu ki...
Gölgeler bile hüznünlü,
Ülke matem içindeydi,
Sarıkurt 'un aklında vatan zikri,

Yürür Anadolu da yaralar sarılır,
Dikilir endamıyla düşman sarsılır.
Düşünür ki sürekli ülke kalkınır,
Sarıkurt bilir bu vatan halkındır.

O güzel edasıyla hayran bırakır,
Sesi musikiye karışır haz uyandırır.
Her zaman mütevazı her yerde saygındır,
Sarıkurt 'um bize ne büyük bir armağandır.

NAZLI ERGİN



OKULUMUZDA YENİLEME ÇALIŞMALARI



SINIFLARIMIZDA SIRALAR DEĞİŞTİ

Okulumuzun bazı sınıflarında sıralar değişti. Zamanla yıpranan ve kullanılmaz duruma gelen sıralar yenileri ile değiştirildi. Bu değişimle beraber sınıflarımız daha modern bir görünüm kazandı.

Öğrencilerimiz yeni sıraları beğendiklerini ifade ederken okul idaresi zaman içerisinde okulun tüm sıra ve masalarının yenileneceğini ifade etti.



HALI SAHA YENİLENDİ

Okulumuz tarafından etkin bir şekilde yıllardır kullanılan sahanın eskiyen halıları değiştirildi. Yeni haliyle son kullanışlı hale gelen saha öğrencilerimizin kullanımına sunuldu.

Zaman Ayırılım

ÇALIŞMAYA ZAMAN AYIR, ÖDÜLÜ BAŞARIDIR
DÜŞÜNMEYE ZAMAN AYIR, GÜCÜN KAYNAĞIDIR
OYNAMAYA ZAMAN AYIR, EBEDİ GENÇLİĞİN SIRRIDIR
OKUMAYA ZAMAN AYIR, BİLGELİĞİN TEMELİDİR
DOST OLMAYA ZAMAN AYIR, MUTLULUĞA GİDEN YOLDUR
HAYAL ETMEYE ZAMAN AYIR, YÜKSEK GAYELERE BAĞLANMA YOLUDUR
GÜLMEMEYE ZAMAN AYIR, RUHUN GIDASINI VE MÜZİĞİDİR.



Atatürk Özel Sayısı



OKUL MÜDÜRÜMÜZ DURAN CAN'IN MESAJI

Edebiyat öğretmenlerimiz Tuncel ÖLGÜN ve Sukan AKKOYUN yönetiminde öğrencilerimizin geçen yıldan beri düzenli olarak çıkardıkları "Lisenin Sesi" gazetesi bu yıl da etkinliklerine devam ediyor. Bu gazete öğrencilerimizin kendilerini ifade edebildikleri, ürünlerini yayımlayabildikleri güzel bir yayındır. Buradan belki de geleceğin yazarları, şairleri ve araştırmacıları çıkacak. Öğrencilerimizin bu gazetede etkin bir şekilde görev alması okul müdürü olarak beni oldukça mutlu ediyor.

Gazetemizi geçen yıldan beri takip ediyorum; hatta arşivimde saklıyorum. Okulumuzun geleceğe bırakabileceği özel bir şey olarak düşünüyorum. Bu gazete aynı zamanda okul kültürümüzün ne kadar gelişmiş olduğunun da göstergesi.

Bu başarılı, özel, köklü kurumda çalışmak, bu gazete gibi ürünlere ortak olmak beni mutlu ediyor. Öğrencilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum.

ATATÜRK'ÜN SON GÜNLERİ
Sağlığı 1937 yılından itibaren bozulmaya başlayan Atatürk'ün bir yıl süren hastalığı sonrasında 10 Kasım 1938'de ölümü.

Siroz teşhisi konulması

Mustafa Kemal Atatürk, 1938 başlarında iştahsızlık ve halsizlik hissetmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kaşıntılar meydana geliyor ve burun kanamaları güçlekle önleniyordu. Bu kaşıntıların Çankaya Köşkü'ndeki karıncalardan meydana geldiği öne sürüldü ve köşk ilaçlamaya alındı. Atatürk de özel bir kür tedavisi için Yalova Termal'e gönderildi. Termal Otel'de, 22 Ocak 1938 günü Atatürk'ü muayene eden Dr. Nihat Reşat Belger, karaciğer rahatsızlığından kuşkulandı ve Atatürk'e siroz teşhisi koydu. Doktor Belger'in mutlak surette perhiz yapmasını tavsiye ettiği Atatürk, Termal Otel'deki tedavisine bir süre daha devam etti, ancak doktorların bütün itirazlarına rağmen 1 Şubat 1938'de tedaviyi yarıda bırakarak Bursa'ya hareket etti.



O GÜN GAZTELER NE YAZDI?(11 Kasım 1938)

Atatürk'ün ölümü elbette büyük üzüntü yarattı. Ancak bu büyük acı nasıl duyuruldu, nasıl yazıya döküldü? Nasıl tarif edildi? İşte bu sayfamızda Atatürk'ün ölümünden sonraki gün çıkan gazeteleri derlemeye çalıştık. Yayın Ekibi



ATATÜRK'TEN ANILAR

Mustafa Kemal Nasıl ATATÜRK Oldu?

Mustafa, Mustafa Kemal olmakla kalmadı... Sonraki yıllarda yeni adlar almaya, yeni şanlar kazanmaya devam etti...

Çanakkale Savaşı'ndan sonra rütbesi paşalığa yükseltilince, adı Mustafa Kemal Paşa oldu. Kısaca, Kemal Paşa diye anılmaya başlandı. Sarı Paşa diyenler de oldu.

Sakarya Savaşı'ndan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ona Gazi rütbesini verdi. Adı, Gazi Mustafa Kemal Paşa oldu. Bu unvan o kadar benimsedi ki, herkes ondan kısaca Gazi Paşa diye söz etmeye başladı.

21 Haziran 1934'te Soyadı Kanunu çıkınca, herkesin aklına, doğal olarak, ilk o geldi: Gazi Mustafa Kemal'in soyadı ne olacaktı? Herkese soyadı bulan Gazi, kendisine nasıl bir soyadı bulacaktı? Meclis'te, gazetelerde her gün ortaya yüzlerce öneri atıldı. Konuşuldu, tartışıldı, ama bir karara varılamadı.

Günler, haftalar geçti... Sonunda, herkesin merakını gideren, üzerinde anlaşıldığı öneri, Saffet Arıkan'dan geldi.

Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı da yapacak olan Saffet Arıkan, Atatürk soyadının nasıl ortaya çıktığını şöyle anlatmaktadır:

"1934 senesi, Dil Kongresi'nde Dil Tetkik Cemiyeti Başkanlığı'na getirildim. Kongreden bir müddet sonra, 26 Eylül tarihi dil bayramı idi. Bunun için bir nutuk hazırlamam lazım geliyordu. Bu Nutuk müsveddede görüldüğü gibi, 'Ulu Önderimiz Atatürk Mustafa Kemal' diye başlıyordu.

"Atatürk o tarihe kadar, Soyadı Kanunu çıktığı halde henüz soyadı almamıştı.

Nutku kendine gösterdim. Atatürk kelimesini görür görmez üzerinde durdu. Birçok kereler bu kelimeyi tekrar etti. 'Çok güzel bir buluş ama çok iddialı,' dedi. Ancak, müsveddede tashihler yaptığı halde, Atatürk'e dokunmadı. Müsveddenin sonlarında bir de 'Türk Atası' diye bir terkip kullanmışım. Bunu daha fazla iddialı bularak Atatürk tarzında tashih etmemi emretti.

Başka bir şey söylemedi. Ben nutkumu verdikten epey sonra, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk'ü soyadı olarak aldı."



Cumhuriyette Angarya Yoktur

Cumhuriyet'in ilanından sonra idi. Karadeniz'de bir gezintiye çıkmıştı. Kendisine eşlik edenler arasında bulunuyordum. Rize'ye geldik. Yolların düzgünlüğü ilgisini çekmişti.

Valiye: "Yollarınızı nasıl bu hale getirebildiniz?" diye sordu.

Vali de anlattı; yakın köylüleri jandarmalarla toplattırılmış ve yol onarımında çalıştırmış.

Ata'nın kaşları çatıldı. Oldukça sert bir dille:

"Vali Bey" dedi. "Corvee' nedir bilir misin? Öyle ise ben söyleyeyim: Angarya demektir. Ve şu anda bilmeniz lazım ki, kanunsuz hiçbir vatandaş işten alınamaz, onu çalışmaya zorlayamazsınız. Cumhuriyet'te angarya diye bir şey yoktur."

Dağ Başını Duman Almış!

Yıl 1919... Ülke işgal altındaydı! 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, İngilizlerin istediği gibi çalışmasına izin vermeyeceklerini gördü... Anadolu içlerine doğru ilerlemeye karar verdi. İlk durak Havza olacaktı.

Yaverinden, hemen bir otomobil bulunmasını istedi.

Araştırıldı, soruşturuldu... Sonunda, Benz marka, çok eski bir otomobil bulunabildi.

Mustafa Kemal,

"Tamam," dedi.

Arkadaşları,

"Ama çok eski," diyerek kuşklarını belirttiler.

Mustafa Kemal,

"Olsun," dedi.

Arkadaşları,

"Her an arıza çıkarıp bizi yolda bırakabilir!" diye uyararak istediler.

Bunun üzerine Mustafa Kemal,

"Başka otomobil var mı?" diye sordu.

Arkadaşları,

"Yok," dediler.

"Öyleyse bununla yola çıkacağız!"

Samsun'dan çıkıp Havza'ya doğru gecenin karanlığında yol almaya başladılar...

Korkulan sabaha karşı başlarına geldi. Motor su kaynatmaya başladı... Suyun soğutulması ve değiştirilmesi beklenirken,

Mustafa Kemal, otomobilden indi.

Şafak yeni sökmekte... Dağların bulutlara değen tepeleri yeni yeni pembeleşmekteydi.

O anda, Mustafa Kemal, daha önce kimsenin duymadığı bir marşı söylemeye başladı:

Dağ başını duman almış,

Gümüş dere durmaz akar.

Güneş ufuktan şimdi doğar,

Yürüyelim arkadaşlar...

Sesimizi yer, gök, su dinlesin,

Sert adımlarla her yer inlesin!

Bu gök, deniz nerede var?

Nerede bu dağlar taşlar?

Bu ağaçlar, güzel kuşlar,

Yürüyelim arkadaşlar...

Yürüyelim arkadaşlar...

Yayın Ekibi

BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK

Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı ve inkılaplarını hep sabırlı, ikna edici, güven verici, bilgili "öğretmenliği" sayesinde başarmıştır. Gerek öğretmenlik ve gerekse eğitimcilik kısmen doğuştan getirilen bazı özelliklere, kısmen de sonradan öğrenme ile kazanılan bilgilere sahip olmayı gerektiren bir sanat ve bilimdir. Bu açıdan bakıldığında, Atatürk'ün tam bir öğretmen ve eğitimci özelliği taşıdığını görürüz. O'nun kişiliğini öğretmenlik ile özdeşleştirilmesi bu bakımdan son derece isabetlidir. Yüreğinde Allah, vatan, millet, bayrak, Atatürk sevgisiyle dolu her Türk öğretmeni, Atatürk'ün eğitim anlayışını tüm meslek hayatı boyunca yaşama ve yaşatmalıdır. Atatürk eğitimciliğinin sıradan ve basit bir iş olmadığını farkındadır. Ona memleketin refaha kavuşması bile buna bağlıdır: "Mekteplerde öğretmen vazifesinin güvenilir ellere teslimi, memleket evlatlarının o vazifeyi kendine hem bir meslek, hem bir ülkü sayacak bilgili ve saygı değer öğretmenler tarafından yetiştirilmesini temin için öğretmenlik diğer yüksek meslekler gibi tedricen ilerlemeye ve herhalde refah teminine müsait bir meslek haline konulmalıdır. Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve saygı değer uzuvlarıdır."

Atatürk, okulların sadece bilimsel eğitim yeri olmadığı görüşündedir. Ona göre okullar, memleket sevgisine ve bağımsızlık fikrine giden yolları içerir. Bunun yanında, memleketi kurtarmak için çalışan herkesin ilim sahibi olması gerektiğini de özellikle belirtir: "Mektep genç dimağlara, insanlığa hürmeti, millet ve memleketi muhabbeti, istiklal şerefini öğretir. İstiklal tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takibi lazım gelen en doğru bellettir. Memleket ve milleti kurmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu müteahhiss ve birer alim olmaları lazımdır. Bunu temin eden mekteptir."



MİLLET MEKTEPLERİ

1928 yılında yeni Türk harflerinin kabulünün ardından halkın yeni harfleri kısa sürede öğrenip daha çok yurttaşın okur - yazar olmasını sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma başlatılmıştı. Okuma - yazmayı yaygınlaştırmak için okul çağı dışındaki yurttaşlara okuma - yazma öğreten okullar açıldı. Bunlara Millet Mektepleri adı verildi.

ATATÜRK'E BAŞÖĞRETMENLİK UNVANI VERİLDİ

Atatürk, Millet Mekteplerinde yazı tahtasının başına geçerek dersler verdi. Bakanlar Kurulu 11.11.1928 günü yaptığı toplantıda Atatürk'e Başöğretmenlik unvanını verdi. 24 Kasım Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği gündür. Öğrencileri, öğretmenleri, okulu çok seven Atatürk yurt gezilerinde okullara uğradı. Sınıflara girer, sıralara oturur, ders dinlerdi. Öğrencilere sorular sorardı. Öğretmenlerle konuşur, her yerde öğretmenliğin üstün bir meslek olduğunu anlatırdı.



ATATÜRK VE ÖĞRETMENLER

Atatürk, öğretmenlerin Kurtuluş Savaşı'nda nasıl canla başla çalıştıklarını yakından izledi. Başöğretmen Atatürk, öğretmenlerin Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda gösterdikleri etkinliği hep övdü. Atatürk yeni Türkiye'nin yaratılmasında öğretmenlere büyük görevler düştüğü inancındaydı. Çağdaş bir ulus olmamız için eğitimin yaygınlaşması gereğine inanıyordu. Bu nedenle Atatürk: "Ulusları kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir." sözleriyle öğretmene verdiği önemi ve duyduğu saygıyı en güzel biçimde belirtti. Atatürk'ün 100. Doğum yıldönümü olan 1981 yılında ise, 24 Kasım'ın her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı.

Yayın Ekibi



Gazeteler Ne Yazdılar ?(11 Kasım 1938)



Araştırma-İnceleme

Atatürk'ün Vasiyeti

Delenalaha 5-V-138
Tazariyesi

Malik olduğum bütün nakul ve hisse senetleri ile Çankaya'daki menkul ve gayri menkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne atıdıkları şartlarla, Türk Tarih ve Dil Kurumuna tahsis ediyorum.

- 1) Menkul ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından nominalde tutulacaktır.
- 2) Her seneki nemadan, bana nisbetleri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadıkları müddetçe, Makbule'ye ayda bin, Afet'e 800, Sabiha Gökçen'e 600, Ülkü'ye 200 lira ve Rukiye ile Nebile'ye şimdiki yüzer lira verilecektir.
- 3) Sabiha Gökçen'e bir ev de alınabilecek ayrıca para verilecektir.
- 4) Makbule'nin yaşadığı müddetçe Çankaya'da oturduğu ev de emrinde kalacaktır.
- 5) İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için ihtiyaç olacakları yardım yapılacaktır.
- 6) Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarih ve Dil Kurumlarına tahsis edilecektir.

M. Kemal Atatürk

VASİYETNAMEDE NE YAZIYOR

Cumhuriyet Arşivi'nde yer alan 5 Eylül 1938'de Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazısıyla kaleme aldığı vasiyetnamenin içeriği ise şöyle:

"Malik olduğum bütün nakul ve hisse senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne atıdıkları şartlarla terk ve vasiyet ediyorum:

- 1.Nakul ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından nominaldır olacaktır.
- 2.Her seneki nemadan, bana nisbetleri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadıkları müddetçe, Makbule'ye ayda bin, Afet'e 800, Sabiha Gökçen'e 600, Ülkü'ye 200 lira ve Rukiye ile Nebile'ye şimdiki yüzer lira verilecektir.
3. Sabiha Gökçen'e bir ev de alınabilecek ayrıca para verilecektir.
- 4.Makbule'nin yaşadığı müddetçe Çankaya'da oturduğu ev de emrinde kalacaktır.
5. İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için ihtiyaç olacakları yardım yapılacaktır.
- 6.Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarih ve Dil kurumlarına tahsis edilecektir."

Kemal ATATÜRK

Yayın Ekibi

ATATÜRK'ÜN SON GÜNLERİ (1. sayfadan devam)

Fransa'dan doktor getirilmesi

Atatürk'ün sağlık durumunun ciddiyet göstermesi hükümeti de telaşlandırdı ve Başbakan Celal Bayar, Avrupa'dan iki hekim getirilmesini önerdi. Atatürk o günlerdeki Hatay Sorunu yüzünden hastalığının dışarıda duyulmasının iyi olmayacağını düşündüğünü belirterek bunu reddetti ancak Türk doktorların kapsamlı bir muayene yapmasını kabul etti. 6 Mart 1938 günü beş doktor Çankaya Köşkü'nde Atatürk'e bir konsültasyon yaptılar ve siroz hastalığı teşhisini yinelediler. Atatürk'ün kesinlikle alkol almaması gerektiğini söyleyerek yoğun çalışma temposunu da biraz düşürmesini istediler. Atatürk bu önerilere olumlu yanıt verdi. Bu muayeneden bir süre sonra Başbakan Celâl Bayar'ın tavsiyesi üzerine Paris Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Noel Fissenger Ankara'ya davet edildi. Fissenger Atatürk'ü muayene etti ve diğer doktorların teşhis ve tavsiyeleriyle örtüşen bir tanı-tedavi ortaya koydu. İlk teşhisten sonra Fissinger Atatürk'e "Efendim, büyük savaşlar kazanmış olabilirsiniz ancak bu olayda vaka sizensiz ve ben de sizin komutanınızım, lütfen bu hususu unutmayınız" telkininde bulunmuştu. Fransız doktorun sözleri, tavsiyeleri ve tavırlarından memnun kalan Atatürk doktorun tavsiyelerini ciddi şekilde uygulamıştır.

Son Kez Ankaralıların Karşısına Çıkışı

Atatürk'ün rahatsızlığı ve özellikle Avrupa'dan doktor getirilmesi, dünyada geniş yankı buldu. Ölmek üzere olduğu ve siyasi mirasını kime bırakacağı yönündeki haberler üzerine Atatürk tüm dünyaya sağlıklı olduğunu göstermek isteyecek 19 Mayıs 1938 günü Ankara Stadyumu'nda halkın karşısına çıktı. Bu, Ankaralıların karşısına son kez çıkışı oldu. Kutlamalar çok parlak geçti, o günün anısına Ankara Stadyumu'nun adı 19 Mayıs Stadyumu olarak değiştirildi.



Hatay Gezisi ve İstanbul'a Geçiş

Atatürk aynı gün törenden sonra, Hatay Sorunu ile ilgili olarak Mersin'e hareket etti ve daha sonra Adana'ya geçti. Yapılan askeri geçit törenleri ile ordunun başında olduğunu gösterdi. Bu törenler işe yaradı, dış basında çıkan hastalık ve "ölüyor" tarzı haberler kesildi. Ancak bu seyahat Atatürk'ün hastalığını iyiden iyiye artırmıştı. Atatürk 26 Mayıs 1938 günü son defa Ankara'dan ayrıldı, İstanbul'a hareket etti. İstanbul'da 1 Haziran 1938'de Savarona Yatı'na geçti ve 25 Temmuz 1938'e kadar orada kaldı. Yaz sıcakları üzerine



tekrar Dolmabahçe Sarayı'na döndü.

Mustafa Kemal Atatürk son günleri seyahati sırasında Adana'da (24 Mayıs 1938)

6 Eylül 1938'de Fransız doktor Fissenger üçüncü defa İstanbul'a geldi. Atatürk'ün karnından biriken su iyice artmıştı.^[6] O gün Atatürk'ün karnından tam altı litre su alındı. Fakat buna karşılık Atatürk'ü daha da rahatlatmak için on iki litre su alındığı söylendi. 18 Eylül 1938'de Başbakan Celâl Bayar, Dolmabahçe Sarayı'na geldi ve dört yıllık ekonomik plan dosyasını sundu. Atatürk, ülke ekonomisi için çok önem taşıyan

Komaya girmesi

Hastalık giderek ilerliyordu ve Atatürk'ün karnında yeniden su toplanmıştı. Ekim ayında yeniden su alma işlemi yapıldı. İşlemin ardından 16 Ekim 1938 günü öğleden sonra Atatürk ağır bir komaya girdi. Hükümet, ulusu Atatürk'ün sağlık durumundan haberdar etmek amacıyla 17 Ekim 1938'den itibaren Anadolu Ajansı aracılığı ile resmi tebliğler yayınlamaya başladı. Atatürk girdiği komadan 21 Ekim günü çıktı. Çok istemesine rağmen sağlık durumu elvermediği için 29 Ekim 1938 günü Ankara'da cumhuriyetin onbeşinci yıldönümü kutlamalarına katılamadı. Bayram nedeniyle Ankara'da düzenlenen törenlerde Türk Ordusu'na hitaben yazdığı bayram konuşmasını Başbakan Celâl Bayar okudu. 29 Ekim akşamı Ankara'dan dönen Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri Dolmabahçe Sarayı önünden geçerken sevgi gösterilerinde bulundular.

Atatürk'ün TBMM beşinci dönem dördüncü yasama yılını açış konuşmasını da 1 Kasım 1938'de Başbakan Celâl Bayar okudu.



Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odası. Günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.

Son günler

7 Kasım 1938 günü son defa karnından su alınma işlemi yapıldı. 8 Kasım 1938 akşamı saat 19.00'da Atatürk doktoru Neşet Ömer İrdelp'e bakarak "aleykümesselam" dedi ve son büyük komaya girdi.

9 Kasım günü ve gecesi bu ağır koma devam etti. Atatürk, 10 Kasım 1938 perşembe sabahı saat 9'u 5 geçe, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti. Yayın ekibi

Şiirler

ATAM

Yoksun şimdi Atatürk'üm
Kalbim acıyor her ismin söylenişte.
Böyle zaferler kazanıp gitmek oldu mu Ata'm!
Yüzünü bir defa görmeden,
Elini bir kez -hani tutardın ya çocukların elini tutmadan,
Bitmek, bitirmek oldu mu Ata'm!
Hala derin bir sızı içimde,
Görseydim bir kere, bir an olsun bir kere,
Ağrımazdı sol yanım her gece.
Kalbimde her an yaşasan da
Bana yetmiyor,
Resimler, sesler anlatmaya yetmiyor Ata'm!
Bir kez olsun görsem seni,
Biliyorum "fikirlerimi yaşatın yeter" diyeceksin ama
Seni görmeden istediğin gibi olmuyor Ata'm!
Seniye GELEN

ÖNDERİM

YÜREKLERDE HER ZAMAN KALICI BİR SEVGİDİR
VATAN SEMALARINDAN BAKAR MAVİ GÖZLERİN.
YURDUMUN CAN DAMARISIN, ÖNDERİSİN GENÇLİĞİN,
SENİ SEVMEK NE BÜYÜK GURUR ULU ÖNDERİM!

KURDUĞUN CUMHURİYETLE MESUT ETTİN MİLLETİ,
ATTIN BAŞIMIZDAN SALTANAT DENEN İLLETİ,
SEN OLDUN BU MİLLETİN HEM KEMİĞİ HEM ETİ,
TÜRLÜK SANA MİNNETTAR, UNUTUR MU İSMİNİ!

NE FIRTINALAR GEÇTİ BU MİLLETİN BAŞINDAN,
NE YAĞMURLAR YAĞDI O FIRTINA ARDINDAN,
TÜRK GENÇLİĞİ YANIYOR ATAM SENİN AŞKINDAN,
SEN KURTARDIN MİLLETİ, AĞLATAN KARA BAHTINDAN.

ÇOCUKLARI SEVERDİN, ONLARI ÖNEMSERDİN,
BUGÜNÜN KÜÇÜĞÜ; YARININ BÜYÜĞÜ DERDİN,
SÖZLERİNLE MİLLETE VATAN AŞKINI DERDİN,
YÜREĞİN AĞLASADA YÜZÜNLE HEP GÜLERDİN.

SEN ÖLÜNCE YAS TUTTU VATAN HERGÜN BAŞINDA,
VATAN DÜŞMANLARI BİLE BOYUN EĞDİ KARŞINDA,
YERİN VATAN KALBİDİR BENİM ŞANLI ÖNDERİM,
VATAN BENİM YÜREĞİM, SENSE GÜLEN GÖZLERİM.

Caner KESKİN

Atatürk ile İlgili Okunmasını Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar

