



## ÇANAKKALE KİTAPLARI

## NELER OKUYABİLİRİZ...

Sevgili okuyucular, bu bölümde sizlere Çanakkale Savaşı hakkında yazılmış birkaç eseri tanıtmak istiyoruz.



**Kitabın Adı:** Gelibolu  
**Yazarı:**Buket UZUNER  
**Sayfa Sayısı:**318  
**Baskı Yılı:**1998

**Basıldığı yer:** Remzi Kitapevi

Bu eserinde yazar Çanakkale Savaşları'nda şehit olan dedesinin kayıp mezarını bulmak için uğraşan Yeni Zelandalı Victoria'nın öyküsünü anlatıyor. Eserde Çanakkale ile ilgili çok çarpıcı ifadeler ve ilginç anlatımlar yer alıyor.



**Kitabın Adı:**Çanakkale Geçilmez  
**Yazarı:**Recep Şükrü APUHAN  
**Yayın Evi:** Timaş Yayınları  
**Sayfa sayısı:** 224  
**Basım Yılı:** 2005 **Basım:** 3.Baskı

Çanakkale'de bir hilal uğruna batan güneşlerin, 'olmak ya da olmamak' arasında gidip gelen bir milletin tek tek kaynaklar araştırılarak yazılan destansı öyküsü.

Yazarımız "tarih" denen büyük öğretmeni bu defa Çanakkale Savaşları'nı anlatması için kürsüye çıkarıyor. Herkese tavsiye ediyorum.



**Kitap adı:**Çanakkale Yolunda  
**Yazarı:**Gabriel Domergue  
**Çeviri:**Ömer Faruk Turan  
**Sayfa Sayısı:**128  
**Basım:** 1. Basım 2007 İstanbul

Bu kitap 1915 yılının dünyayı kasıp kavuran savaş ortamında cephede tutulan günlüklerden oluşuyor. Eserde Savaş ortamında olup bitenler günü gününe kaleme alınmış. Yabancı bir yazarın yazdığı bu eserin ilginizi çekeceğine inanıyorum.



**Kitap Adı:**Bir Milletın İmtihanı Çanakkale  
**Yazarı:**Mehmet Bahadır Dördüncü  
**Yayın Evi:** Yitik Hazine Yayıncılık  
**Sayfa:** 80

*Bu kitap Çanakkale'nin ruh portresine küçük bir ışık olma maksadıyla hazırlanmış.*

*Şehit kayıtları verilerek bir savaşın çılgınlığının bir coğrafyadaki yankısı gösterilmiş.*

*İlginç bir eser.*

**Meryem GÜLDÜ**

## ŞİİRLER

## GARBIYLA ŞARKIYLA ÇANAKKALE

Kahvesini yitirmiş toprağında vatanın  
Gün sarısını eğmiş kan kusuyor.  
Lala tutmuş dilleri bulutların  
Dikilmiş bir köşede saf tutuyor.

Dağlar dile gelmiş yol vermem diyor  
Düşman dikmiş gözleri "Boğazlar" diyor.  
Çanakkale semalarında bir avuç asker  
Çatmış çehresini nöbet bekliyor.

Garbıyla, şarkıyla sefere çıkmış bu millet  
Fatih gibi o müjdeye koşuyor.  
Siyahıyla, beyazıyla vatana girmiş bir illet  
Firavun gibi derin mezara giriyor.

Bu vatan ceddimizin emaneti  
Afakını sarmış şehitlerin şehadeti  
Siz ne zannetiniz ki bu milleti  
Bu şehitler Muhammet'in ümmeti  
Kübra EBLEM

## SÖYLEYEMEM

Küçükken bilmezdim ben sizi  
Hatta bazen korkardım geceleri  
Bilmezdim ben neler çektiğinizi  
Bir bir ölüyordu Çanakkale yiğitleri  
Ve ben bilmiyordum gerçekleri.

Nasıl direnin diyebilirdim ben size!

Bir yürek olmuşsunuz dört bir yanda  
Her yer, yerimiz yurdumuz işgal altında  
Yiyecek bir lokma yok erzak deposunda  
Binlerce düşman cephenin diğer ucunda  
Sadece inancın kalmış avuçlarında.

Nasıl direnin diyebilirdim ben size!

Yağmur gibi mermi yağarmış üzerinize  
Sele dönüşmüş akan kanlarımız  
Sürüklemiş bedenlerinizi bilinmedik yere  
Ne denir ki sizdeki bu büyük sevgiye  
Şimdi nasıl bakabilirim yüzlerinize?

Nasıl direnin diyebilirdim ben size!

**Nazlı ERGİN**



## Destanlaşan Çanakkale

Bir milletin nabzında atıyor Çanakkale,  
Mehmed'imın kanının aktığı yerde.  
Azmin ve yürekliliğın sınırmı zorluyor yiğitler,  
Düşmana nefes aldırıyor Mehmetler.  
Gökten yağmur yerine kan akıyor,  
Kınalı yavruların analarını ateş sarıyor,  
Ayakta çarık yok, cephe mermi yok,  
Evde bekleyenin ekmeği yok aşu yok.  
Savaşmaya değil ölmeye koştu bu millet,  
Çünkü biliyordu: Şehitler ölmeyecekler!  
Haykırılmaktaydı varlığıyla ecdadım,  
Çanakkale geçilmez!

Kim diyebilir ki onlar canını kaybetti,  
Onlar vatana canından öte şeyler vaat etti,  
İstedığı kadar yağdırsın topları, mermileri,  
gülleri  
Seyit Onbaşı'm vuracak Elizabeth'i.  
Ne büyük tufandır ki Çanakkale!  
Nice güllerin solduğu o mukaddes yerde,  
Sukut oluyor yerler, gökler Akif'in mısralarıyla:  
Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber,  
Sana ağışunu açmış duruyor peygamber.

**Ahsen BALMUMCU**

## Vatan Aşkı

Çanakkale'de gök hala mavi şehitlerimizin gözleri gibi  
Toprağa saç renklerini bırakmışlar, kahverengi.  
Hayatlarını sunmuşlar bize, geleceğe hediye,  
Kalplerini koymuşlar ortaya, bizlere.  
Geride kalanları düşünmeden, gözlerini kırpmadan,  
Düşmandı tek derdi onların.  
Ebediyete uğurladık onları, oldular hepimize can,  
Yüreklerimiz bir oldu, kanımız vatan.  
Minnettarız bugün onlara, sahip çıkalım,  
Emanete sahip çıkıp, bayrağa sadık olalım,  
Sonuna dek bütün olup,  
Yurdumuza ışık saçalım.

**Bezanur TOPLAR**

## Kara Gün

Bir gece gibi örtülmüştü gün  
Bayrak kırmızısıydı her yer  
Ağıt yakan çaresiz yürekler  
Sarmıştı etrafı kara bir gün

İnmişti, bitmişti, solmuştu çiçekler,  
Sevimsiz ve sukundu tüm böcekler.  
Örmüştü ağlarını kalpler keder,  
Yazılmıştı, kazanmıştı bu güne keder.

Bak güneş batıyor, bitiyor yine gün,  
Belki biter Türklere hüznün.  
Sabırdı artık tek çare bütün,  
Bitmeliydi, artık geçmişte kalmalıydı dün!

**Esra PAMUK**



