

Sahibi:

Turgutlu Lisesi adına Duran CAN
Genel Koordinatörler:
Tuncel ÖLGÜN (TDE ÖĞRETMENİ)
Sukan AKKOYUN (TDE ÖĞRETMENİ)

Yayın Kurulu

**DÖNE ŞENOL-ZEYNEP GÖK
HATİCENUR PURCU-EBRU USTA
ASLI ÇETİN-HURİYE NUR ATAY
FADİME NUR AKBULUT-PINAR ÖZDEMİR
AÇELYA TUNSER-DURDU ERYILDIRIM
ZEHRA BOZDEMİR-SEMRA ÇEVİK
HADİYE PINAR-ZEYNEP SÜRMELİ
M.EMİR KUZU-G.HİLAL ŞENOL
PINAR TURANLI-MELİKE AYDOĞDU
SADİFE DABANLI-GİZEM ÖZTÜRK
CEREN TURGUT-AYDA GÜLER
HANDAN ARAS-BÜŞRA ÖTÜ**

FUTSAL MÜSABAKALARI

İlçemizde düzenlenen okullar arası futsal müsabakalarında Turgutlu Lisesi Turgutlu Anadolu Lisesini altı sıfır yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.



SPOR

**ÇEŞİTLİ BRANŞLARDA OKUL MAÇLARI
DEVAM EDİYOR**

Gazetemiz yayına hazırlandığında okulumuz Basketbol Takımı'nın aldığı sonuçlar şöyle oldu:

Kız Voleybol Müsabakaları:

Turgutlu Lisesi: 2 Senem Aka Anadolu lisesi: 1

Turgutlu lisesi: 2 Ahmetli Anadolu Lisesi: 0

Turgutlu Lisesi: 2 Soma linyit Lisesi: 1

Kız Basketbol Müsabakaları:

Salihli Anadolu Lisesi:16

Turgutlu Lisesi: 63



Sanat, Spor, Haber...

**İstiklal Şairimiz
Mehmet Akif
Ersoy'un
Hayatında
Gerçekleşen
Önemli Olaylar**

27 Aralık 1936 tarihinde vefat eden ünlü şairimizin hayatındaki önemli olayları ve dönüm noktalarını Lise'nin sesi olarak araştırdık. Karşımıza ilginç bilgiler çıktı. Gelin, hep beraber bakalım:

1873 yılının aralık ayında İstanbul Fatih'te doğdu ama doğum yeri olarak babasının imamlık yaptığı ve çocukluk yıllarını geçirdiği Çanakale'nin Bayramiç ilçesi olarak geçer.

Annesi göç etmiş bir ailenin kızı emine şerife hanım; babası ise Fatih Camii medrese hocalarından İpekli Mehmet Tahir efendidir.

Babası vefat edene kadar "Ragif" ismini kullanır.

İlköğrenimine 4 yaşında Fatih'te bulunan Emir Buhari Mahalle Mektebi'nde başlar. Bitirdikten sonra babasından Arapça dersleri görür.

Ortaöğretimine Fatih Merkez Rüstiyesi'nde devam ederken, Fatih Camii'nde Esad Dede'nin İran edebiyatı derslerine katılır.

Dil derslerine çok büyük ilgi duyar ve Arapça, Farsça, Fransızca hep birinci olur.

İlk şiirlerini İstanbul İdadisi'nde yazar.

İstanbul İdadisi'nde hocası olan Muallim Naci, Mehmet Akif hakkında; "Bu çocukta gördüğüm cevheri, kimsede görmedim" der.

Fatih'te Sarı Nasuh Sokağı olarak geçen, sekiz odalı büyük bir konakta

**Başarı
Ödülleri**

Okulumuzda yapılan deneme sınavlarında dereceye giren öğrencilerimiz kendi isimlerine özel hazırlanan kalemle ödüllendirildi. Öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.



yaşayan Akif, büyük Fatih yangınında evleri yanması sonucu ailesi zor duruma düşer.

Bir an önce meslek sahibi olmak ve yatılı okula geçmek isteyen Akif, mülkiye idadesini bırakarak yeniciler açılan ve ilk sivil veteriner yüksekokulu olan Ziraat ve Baytar Mektebi'ne geçer.

Spora büyük ilgi duyarak güreş, yüzücülük, uzun yürüyüş, koşma ve gülle yarışmalarına katılır.

1893 yılında baytarlık bölümünü birincilik ile bitirir.

Mezuniyetten sonra 6 ay içinde Kur'an'ı ezberleyerek hafız olur.

İlk görevi Veteriner Müfettiş Yardımcılığı'dır.

Dört yıl teftiş için Rumeli, Anadolu, Arnavutluk ve Arabistan'da bulunur. Bir taraftan da edebiyata olan ilgisini kaybetmez, şiir yazarak ve edebiyat öğretmenliği yapmaya devam eder.

Servet-i Fünun dergisinde şiirleri ve yazıları yayımlanır.

2.Abdülhamid'in şiddetli bir muhalifidir. Hatta gördüğünde midesi bulandığını hatıralarında anlatır.

İstibdat adlı şiirini, 2.Abdülhamit'e ithafen yazdığı belirtilir.

O dönemler 11 arkadaşı ile beraber İhtihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olur.

2. Meşrutiyet Dönemi içinde, 27 Ağustos 1908'den itibaren arkadaşları, Eşref Edip ve Ebül'ula Mardin'in çıkardığı Sırat-ı Müstakim dergisinin başyazarı olmuştur.



Arkadaşlarımızdan Şiirler

Kafandaki tüm sesler,
Hiç susmuyor,
Korku hissi? bedenimi,
Yatıp kul ediyor.

Tennelikle ettiğin schibolere,
Düşük beklentilerle devam ediyorum.
Görmeden geldiğim her işaretin,
Bedelin? Ölüyorum.

Her zaman bir sanatçıydım
Ne kadar istemesemde
İki gözümü bırakmak zorunda kaldım
Ne kadar çok serserim de.

Tüm bu gittiğim yolları,
Geni istiyorum.
Ama artık hayaletilerle,
Dans edemiyorum.

Bana bakarı gelirdin,
Ben güze yapraklarını dökerken.
Sana kışın gelmesine izin verme dedim,
Ama sen kar yağmasını izin verdin.

Ve katar zaman geçerse gersin,
Tüm bu benelleri yine görmeyi beklerim.
İki gözüm seni,
Daim seneciğin.

Tüm bu yas yaşadılar, kızı mendiller,
Seni olduğu kişi yapmaya yetmiyor.
Vapurlar limanı yarasırken
Sözlerin atlıdan çıkıyor.

Her kelimen her düşüncem
Sana kalbimi vermek istememe yd acıyor
Sana asik oluyorum
Olduğun gibi kal

Biliyorum ki farklı yerlerdayız
Ama nekes olmak için aynı havaya sahibiz
Biliyorum obha yolun çok basındayız
Diğerlerine göre iki yabancıyız

Sabırlı olmak ve ümit etmek
Bu iki kelime hissi
Bizi sayların farkına varırsak
Belkide biz galip gelebiliriz

Biliyoruz ki yok sezenoğımız
Hayal etmekten başka
Ama bence denemeliyiz
Büyük bir sabırla

Gittiğim her yere,
Seni de götürüyorum.
Ve Orada tek başıma,
Hayletinle dans ediyorum.

Hala, alısmaya çalışıyorum
Ama yalnız hissediyorum
Hislerimizin aynı olduğunu söylüyorsun
Sen de mi yalnız hissediyorsun?

Dua ediyorum her gece
Gözlerimde yaşlarla
Dudaklarımdan dökülen her bir kelime
Gerçekleşmek tüm can atılıyor âdetle.

Gerçekleşmeyeceğini bildiğin,
Sözler söylüyorsun.
Kırıldığımı bilmiyor musun?
Yoksa sen de mi inanmıyorsun?

Gittiğim her yere,
Seni de götürüyorum.
Ve Orada tek başıma,
Hayletinle dans ediyorum.

Hala, alısmaya çalışıyorum
Ama yalnız hissediyorum
Hislerimizin aynı olduğunu söylüyorsun
Sen de mi yalnız hissediyorsun?

Dua ediyorum her gece
Gözlerimde yaşlarla
Dudaklarımdan dökülen her bir kelime
Gerçekleşmek tüm can atılıyor âdetle.

Gerçekleşmeyeceğini bildiğin,
Sözler söylüyorsun.
Kırıldığımı bilmiyor musun?
Yoksa sen de mi inanmıyorsun?

Hayatın

OKULUMZDAN HABERLER

MOTİVASYON SEMİNERİ

Okulumuz, Rehber öğretmenimiz Yakup DİNÇ-BAYRAM koordinatörlüğünde değerli hocamız Süleyman BELEDİOĞLU'nu (Bonus Hoca) misafir etti. Sayın Süleyman BELEDİOĞLU'na arkadaşlarımıza verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.



Gelisim Universitesi Gastronomi Bolumu ogrencisi Batin Ege GIRAY ile 12/D sinifini ziyaret ettik.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama etkinliğinde engelli sporculara Turgutlu Lisesi öğrencileri partner sporcu olarak eşlik ettiler.



İLAC TOPLAMA KAMPANYASI

Okulumuzda, Biyoloji öğretmeni Fadime YAMAN öncülüğünde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ilaç toplama kampanyası düzenlendi. Bu kampanyada etkin olarak arkadaşlarımız Petek KIYAK, Hüsnü TÜRK ve Melisa TAYFUR görev aldılar.



OKULUMUZDAN HABERLER, SEMİNER VE KONFERANSLAR

ERASMUS PROJEMİZ

Okulumuz koordinatörlüğünde, öğretmenimiz Aylin ERSAN başkanlığında ve dört ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Kariyer Planlama Projesiyle ilgili ülke ziyaretleri ve konferanslar devam ediyor. Son olarak Celal Bayar Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Koordinatörlüğü'nden Doç. Dr. Faruk DURMAZ ve aynı üniversiteden öğretim görevlisi Tayfun Burak AKTÜRK öğrencilerimizle buluşarak bilgi, birikim ve deneyimlerini aktardılar.



Turgutlu Lisesi Erasmus+ CAREUROPE projesi kapsamında verilen Girişimcilik seminerinde Hybrid Yazılım genel kurulu başkanı sayın Cömert AYBEY kendi girişimciliği ile ilgili çok faydalı bilgilerini ve anılarını öğrencilerimiz ile paylaştı.



“GİRİŞİMCİLİK NEDİR?”

KONULU PANO HAZIRLAMA ETKİNLİĞİ



ERASMUS PROJESİNDE YER ALAN ARKADAŞLARIMIZ “NAİM” FİLMİNİ İZLEDİ



OKULUMUZDAN HABERLER

Masa Tenisinde İlk Dörtteyiz

Manisa liseler arası Masa Tenisi Turnuvası'nda Turgutlu Lisesi kız masa tenisi takımı 22 takım arasında ilk sekize kaldı. Devam eden müsabakalarda kazanmaya devam eden takımımız ilk dörde kalarak final maça-



Ödül Töreni

Masa tenisi turnuvasında dereceye giren öğrencilerimize okul müdürümü Duran CAN tarafından madalyaları takdim edildi.



MEZUN ZİYARETLERİ

CBÜ İnşaat Bölümü öğrencisi Esra DEMİR ve Ege Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü öğrencisi İrem ÖZDEMİR okulumuzu ziyaret ederek bölümleri hakkında arkadaşlarımızı bilgilendirdi.



MUAY THAİ

Arkadaşlarımız Zehra AYKUT, Muay Thai Avrupa ikincisi ve Kader İNCE Muay Thai Türkiye ikincisi olmuşlardır. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz.



1. sayfadan devam...

Dergi yazılarında ve İstanbul'da verdiği vaazlarda İslam Birliği görüşünü savunmuştur. 1.Dünya Savaşı sonucunda gerçekleşmeyeceğini anlaması üzerine bu görüşünden vazgeçerek Fatih Camii kürsüsünde yaptığı konuşmada halkı vatani savunmaya çağırır.

Harbiye Nezaretine bağlı Teşkilat-ı Mahsusa'da göreve başlar. İlk olarak Berlin'e Tunuslu Şeyh Salih Şerif ile beraber gider.

İngilizlerle birlikte Osmanlı'ya karşı savaşırken Almanlar'a esir düşen Müslümanların kampında incelemeler yapar ve onları aydınlatmaya çalışır.

Osmanlı'ya karşı savaşan Müslümanlara yazdığı Arapça beyannameler cephelere uçaklardan atılır.

Burada yaşadıklarını Berlin hatıralarında anlatır.

İstanbul'a döndükten sonra teşkilat tarafından Arabistan'a gönderilir. Görevi burada Arapları Osmanlı'ya kıskırtan ve İngiliz propagandası ile mücadele etmek ve karşı propaganda yapmaktır.

Çanakkale Zaferi'nin haberini



burada alır ve büyük bir sevinçle Çanakkale Destanı'nı yazar.

Türk halkı kurtuluş savaşı verdiği sırada destek olmak isteyen Akif, 6 Şubat 1920'de Zağanos Paşa Camii'nde hutbe verir. Halkın beklenmedik ilgisiyle karşılaşır ve bir çok yerde hutbeler vererek halkı kurtuluş savaşına çağırır.



İstanbul'da rahat olmaması sebebiyle oğlu Emin'i yanına alarak Mustafa Kemal Atatürk'ün davetiyle Ankara'ya gider.

Milli mücadeleye şair, hatip, sey-yah, gazeteci ve siyasetçi olarak katılır.

Mustafa Kemal Atatürk, Konya vekiline çektiği telgrafta Akif'in Burdur milletvekili seçilmesini ister.

1920 ve 1923 yılları arasında vekil

olarak 1.TBMM'de yer alır. Meclis kayıtlarında ise "Burdur milletvekili ve İslam şairi" olarak geçer.

Verdiği vaazlarda sürekli olarak halkı düşmana karşı direnişe çağırır. Bu vaazları yazı olarak bastırılıp dağıtılır.

Çıkardığı derginin 464 ve 466. sayılarını Kastamonu'da arkadaşı Eşref Edip'le yayımlar.

464.sayı çok büyük ilgi görür ve bir kaç kere daha basılarak Anadolu'ya ve askerlere dağıtılır.

Derginin etkisi o kadar büyük olur ki, Türk halklarının etkilenmesinden korkan Rusya, derginin ülkeye girişini yasaklar.



Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey, Hasan Basri Bey'e rica ederek Akif'i ulusal marşı yazmaya ikna eder.

Başlangıçta 500 liralık ödül yüzünden kabul etmese de en güzel şiiri Akif'in yazacağı kanısı mecliste hakim olduğu için baskı sonucunda kabul eder.

İstiklal Marşı, 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve Hakimiyet-i Milliye'de yayımlanır.

Ödül olarak verilen 500 lirayı Hilal-i Ahmer bünyesinde olan kadın ve çocuklara iş öğreten ve cepheye elbise diken Dar'ül Mesai Vakfı'na bağışlar.

1922 yılında sağlık gerekçesiyle milletvekilliğinden istifa eder ve daha sonra Mısır'a yerleşir.

Kur'an'ın mealini hazırlamak için Diyanet İşleri'yle anlaşma imzalar.

Safahat 1924 yılında Türkiye'de basılır.

Yazlarını İstanbul'da kışları ise Mısır'da geçirir. Bir süre inzivaya çekilerek Kur'an meali üzerine çalışır fakat çalışmasının farklı amaçlarla kullanılmasından çekinerek 1932'de anlaşmayı fesheder. Yazdıklarını ise Yozgatlı İhsan Efendi'ye verir ve



O EV

Ankara'da Tacettin Mahallesi'ndeki ev 30 Ekim 1949'da müzeye çevrildi.

Peki bu evi değerli kılan neydi?

Bu kiralık evde Eşref, Mehmet ve Hasan adında üç kişi yaşıyordu.

Üçünün ortak noktası milletvekili oluşlarıydı. 1921 senesinin Mayıs ayında bu eve bir mektup ulaştı. Mustafa adında bir zata geliyordu. Mustafa kim miydi? Mustafa, bu evde yaşayan o üç milletvekiliyle yakınlık kurmuş bir Hintliydi.

Mustafa'nın kesin bir adresi olmadığı için bu adresi "mektuplaşmak için" kullanıyordu. Kendisine gönderilen mektuplar bu eve ulaşıyor, Mustafa da mektuplarını buradan alıyordu. Ve yine bir gün bir mektup ulaştı. Evdeki mebuslardan adı Mehmet olan, yarı açık vaziyetteki mektubu alıp içine baktı. Zarfın içinde boş sayfalar vardı. "İnsan neden birine boş sayfalar gönderir ki!" diye düşündü.. Şüphelendi. Mektup özel bir yöntemle yazılmış, gizli bilgiler içeriyordu. Hemen bir kimyager bulundu. Avni Refik (Bekman) özel bir solüsyonla ile mektupta yazılanları gün ışığına çıkardı! Mustafa gözaltına alındı. Ve her şeyi itiraf etti..

Bu Hintli Mustafa bir İngiliz ajanıydı. Şubat 1919'da Afgan Emiri Habibullah'ı öldürmüş, ardından Mustafa Kemal Paşa'ya suikast düzenlemek için Ankara'ya gitmişti.

Ankara'da herkesle dost gibi görünüyor, casus olarak bilgi

topluyor, Atatürk'ü öldürmek için fırsat kolluyor ve.. mektuplarıyla İngilizlere gelişmeleri bildiriyordu. Evet, amacı İngilizlerin isteğiyle Atatürk'ü ortadan kaldırmaktı. İşte o görünmez mürekkeple yazılan mektupta da Atatürk'ü öldürmesi için başarılar dileniyordu.

Neticede suçunu itiraf etti ve 24 Mayıs 1921'de idam edildi. Bu evin duvarları birçok hadiseye tanıklık etmiştir. Atatürk'e suikastı bu evde yaşayan Mehmet adındaki kişi ortaya çıkarmıştı.

O mektuptan şüphelenmese belki Mustafa Kemal Paşa, Hintli Mustafa haini tarafından öldürülecekti...

Bu evi değerli kılan başka bir özellik daha vardı, ne mi? İstiklal Marşı işte bu gecekondu evde yazılmıştı.

Mustafa Sagir'in yakalanmasını sağlayarak Atatürk'e suikastı önleyen kişi bu evde yaşamış olan Burdur Mebusu Mehmet yani Mehmet Akif Ersoy'dan başkası değildi... Yayın Ekibi

EN ÇOK OKUNAN ŞİİR

Orhan Veli'nin 'Anlatamıyorum'u dünyanın en çok okunan ikinci şiiri oldu Lyrikline verilerine göre, Hermann Hesse'nin "Stufen" adlı şiiri en çok okunan şiir oldu.

Berlin Şiir Evi'nin hazırladığı dünyanın en büyük şiir portalı olan Lyrikline, dünyanın en çok okunan şairlerini ve şiirlerini açıkladı. Verilere göre şair Orhan Veli Kanık'ın 'Anlatamıyorum'u dünyanın en çok okunan ikinci şiiri.

1999'dan beri yayında olan Lyrikline, bünyesinde 84 dilde 1375 şairin 12312 şiiri, 18502 çevirisi ve bu şiirlerin şairlerin kendi sesinden kayıtlarını barındırıyor. Her yıl haziran ayında Berlin Şiir Festivali kapsamında editörleri ile toplanıp bu toplantıda yıllık istatistikleri açıklayan sitenin verilerinde bu yıl Türkiye'den en çok okunan şiirler şöyle:

- 1 "Anlatamıyorum" – Orhan Veli
- 2 "Hürriyete Doğru" – Orhan Veli
- 3 "Sevgilerde" – Behçet Necatigil

4 "Masalların Masalı" – Nâzım Hikmet
5 "İdiller Gazeli" – Haydar Ergülen
6 "Angina Pectoris" – Nâzım Hikmet
7 "Denizi Özleyenler İçin" – Orhan Veli
8 "Güzel Havalar" – Orhan Veli
9 "Büyük İnsanlık" – Nâzım Hikmet
10 "Belkim Bir Kertenkeleyim" – Can Yücel
179 ülkeden okuru olan sitenin Haziran 2018 – Mayıs 2019 tarihleri arasındaki kapsayan son istatistiğine göre en çok şiir okunan ülkeler şöyle sıralanması ise şöyle:

- 1 Almanya
- 2 ABD
- 3 Türkiye
- 4 Büyük Britanya
- 5 Sırbistan
- 6 Avusturya
- 7 İspanya
- 8 İsviçre
- 9 Rusya
- 10 Fransa

Bu tarihler arasında en az şiir okunan ülke ise Brundi olarak belirlendi. Kenya, Nijerya, Belarus ve Letonya da Brundi'yi takip eden ülkeler olarak öne çıktı.

Öte yandan son üç yılın istatistiklerine bakıldığında, Türkiye'den okur sayısının istikrarlı bir şekilde arttığı görüldü. Türkiye, geçen yıllarda da ilk beşe yerleşmişti.

Lyrikline'in verilerine göre geçen yıl site üzerinden en çok Hermann Hesse'nin "Stufen" adlı şiiri okundu.

