

Sahibi:

Turgutlu Lisesi adına Duran CAN
Genel Koordinatörler:
Tuncel ÖLGÜN (TDE ÖĞRETMENİ)
Sukan AKKOYUN (TDE ÖĞRETMENİ)

Yayın Kurulu

Büşra Kadriye ÇELİK-Ceren SEZER
Melihat ÖZER-Hiranur DOĞAN
Elif DEMİR-Kardelen TUNÇEL
Saliha AYAS-Zekiye HALİŞÇELİK
Sena Sultan ŞAHİN-İlayda YURTTAŞ
Taylan ACAR-Berkay Taha ORDAHAN
Yiğit Sabri ÖNİZ-Didesu YILMAZ
Sinem TANRISEVDİ-Ümmü ÇAYVAZ
Selinay KARACA-Maruf SARUHAN
Önder PİRÇEK-Cemal GÜNDÜZ
Süleyman ÖZGEN-Buse KARATAŞ
Nilaynaz TUNA-Filiz ÇAKMAKÇI

Eğer bir gün pes etmeyi düşünürseniz. Aklınıza bu boğa gelsin:

21 kasap, 11 polis, 24 zabıta, 6 Kurban ortakları, ve yakınları ile beraber toplamda 323 kişinin elinden kurtulmuş. Rizeden Trabzon'a yüzmüş. Karaya çıktıktan 12 saat sonra, yorgunluktan yakalanmış. Yaralı sayısı 34



GÜLMECE-DÜŞÜNMECE

Eski Bir Hint Masalı Her Şeyin Çözümü Sensin

"Unutma, dünyanın problemi sensin. Problem sensin ve sen çözülmedikçe yaptığın her şey olayları daha da karmaşıklaştıracaktır. Önce kendi evini düzene sok, orada bir kozmos yarat; o bir kaostur. Antik bir Hint masalı vardır, çok eski ama çok büyük bir öneme sahip bir öyküdür.

Çok büyük ama aptal bir kral sert zeminin ayağını acıttığını söyleyip tüm krallığın sığır derisiyle kaplanmasını emretmiş. Ancak sarayın maskarası bu fikre kahkahalarla gülmüş; o bilge bir adammış. Demiş ki: "Kralın fikri en basitinden komik." Kral çok kızmış ve maskaraya demiş ki: "Bana daha iyi bir seçenek göster yoksa öldürüleceksin." Maskara, "Efendim küçük bir sığır derisi parçasını kesip ayağınızı kaplayın" demiş. Ve ayakbılar bu şekilde doğmuş. Bütün dünyayı sığır derisiyle kaplamaya gerek yok; sadece ayağını kaplamak tüm dünyayı kaplar. Bilgeliliğin başlangıcı budur."



LİSENİN SESİ gazetesini 2021 yılının son ve yayın hayatının 36. sayısıyla sizlerle. Bu sayımızda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz anma etkinliklerini ve bu çerçevede bağımsızlık mücadelesini, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili yapılan hazırlıkları, bizim kaleminizden birbirinden ilginç bilgileri, karikatür köşemizde eğlenceli karikatürler bulacaksınız. Keyifli okumalar ...

Yayın Ekibi
Eğitim sadece okumak değildir okudukları

Bugün de Bir Şey Öğrendik

Eskiden kitap okunurken sayfaya notlar alınır. "Sual" yerine kelimenin son harfi olan lam, "cevap" yerine de kelimenin ilk harfi olan cim konurmuş. Sual ve cevap. Eğer metinde lam ve cim yoksa gayet açık demekmiş. "Lamı cimi yok" bu anlama geliyormuş.



Sanat, Spor, Haber...



10 KASIM'DA ATATÜRK'ÜN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ

Mustafa Kemal, 19. asrın son çeyreğinde dünyaya gözlerini açtığı anda, Osmanlı Devleti, bir yandan mağlup olduğu ve toprak kaybettiği bir savaşın yaralarını sarmaya çalışırken, diğer yandan da kendisine biçilen "hasta adam" gömleğini yırtma çabasıydı. Aynı anda pek çok cephede savaşan Osmanlı Ordusu, Çanakkale'de, Kutt'ül Amare'de, Medine Müdafasında zaferler kazanmasına rağmen I. Dünya Savaşının sonunda mağlup sayılmıştır. Mustafa Kemal, bu çalkantılı dönemde kurmay subay olarak görev yapmış; başta

Çanakkale olmak üzere pek çok cephede savaşmış, askeri kabiliyetini herkese kanıtlamıştır. Çanakkale'deki başarıları nedeniyle "Altın ve Gümüş İmtiyaz Madalyası", "Altın ve Gümüş Liyakat Madalyası", "Harp Madalyası" ve "Üçüncü Rütbeden Osmanî Nişanı" ile ödüllendirilmiştir. Ancak, mensubu olduğu ordunun ve devletin zaafını da, bizzat görmüş ve bunun ıstırapını derinden hissetmiştir. Din ve milliyet kavramlarını toplumsal ayrışmaya sebebiyet vermeden, yüzyıllarca barış içinde imparatorluk yöneten Osmanlı için, çare tükenmiştir. **Sonunda Düşman İstilasını Başlamış ve Manzara Hiç İç Açıcı Değildir.**

Devamı sayfa 4'te...

OKULUMUZDAN HABERLER

Öğretmenler Günü Kutlandı



Okulumuz konferans salonunda düzenlenen törende keyifli dakikalar yaşandı. Türkülerin seslendirildiği, şiirlerin okunduğu, zeybek gösterisinin sunulduğu, slayt gösterisinin yapıldığı program oldukça beğenildi. Programda okulumuzun en kıdemli öğretmeni Nurettin Filizkaya ve en genç öğretmen unvanıyla Leyla Sılay Altaylı arasında bayrak değişimi yapıldı.



Turgutlu Lisesi öğrencileri oryantring egzersiz çalışmalarını dahilinde doğa yürüyüşlerine devam ediyor



Turgutlu Lisesi futsalda hedefine emin adımlarla ilerliyor.Okul sporlarındaki ilk maçında Turgutlu Anadolu Lisesini 4-1 yenen takımımız ikinci maçında Ticaret lisesini 11-1 gibi farklı skorla yendi. Takımımız üçüncü ve dördüncü maçını da kazanması halinde Manisa'daki finallerde mücadele edecek.



Turgutlu MASKİ Müdürü Ramazan Hakan ULAK ve MABEM Müdürü Hasan AKTOP 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okulumuzu ziyaret ederek öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü



BİZİM KALEMİMİZDEN (BÜŞRA KADRIYE ÇELİK 11-A)

Okumaya dair ne söylenmişse hep eksik kalmıştır. Birikimin olabilmesi için medeniyetin yükselebilmesi için, merakımızı gidermek için... ne için olursa olsun okumak hep var olsun.

Şimdi gelin okumak üzerine söylenmiş sözlere bir göz atalım.



Az bilmek için çok okumak gereklidir.
Charles de Montesquieu

Okuma ihtiyacı barut gibidir bir kere tutuşunca artık sönmez. Victor Hugo

Okulda okudukları ile yetinenler yalnız bakıcılarıyla konuşabilen çocuklara benzerler. Voltaire



Kitap okumayan bir kimsenin okumasını bilmeyene karşı bir üstünlüğü yoktur.
Mark Twain

Kurnaz insan okumayı küçümser basit insan ona hayran olur akıllı insan ise ondan yararlanır. Francis Bacon

Okuyabiliyor musun? Öyleyse anlamalısın.Yazabiliyor musun? Öyleyse bir şeyler bilmelisin.İnanabiliyor musun? öyleyse kavramalısın. İstiyorsan zorunda olacaksın, bekliyorsan

Şimdi de öğretmenlerimize sorduğumuz "Okumayı tek cümleyle ifade etmek isterseniz ne dersiniz?" sorusuna aldığımız cevapları yazıyoruz.

Yeni bir ben.

Duran CAN



Okumak açık denizdeki teknenin yelkenlerini rüzgarla doldurmasıdır.

Sukan AKKOYUN



Okumak zihni parlatmaktır.

Tuncel ÖLGÜN

Yaşamaktır.

Eşref ÇAKMAK



Yenilenme.

Leyla Sılay ALTAYLI

Yazarların iç dünyalarına yelkenleriyle seyahat etmesidir.
AYLIN ERSAN

Okumak derinlere inmek,derinler ne kadar karanlık olsa da aynı oranda aydınlanmaktır.

İlginç Bilgiler (CEREN SEZER 11-A)**Dünyada Çay İçin Neden Sadece İki Kelime Kullanılır?**

Dünyada neredeyse tüm dillerde çay kelimesini söyleyebilmenin iki yolu vardır, "chai" (çay) veya "tee" (tea). Bunların ikisi de Çince'den gelir, zaten çay da tüm dünyaya [Çin](#)'den yayılmıştır.



Burada ilginç olan şey ise kelime bir ülkeye karadan ulaştıysa ([İpek Yolu](#)) "chai" olarak geçmiş, eğer deniz yoluyla

ulaştıysa "tee" olarak geçmiştir. Bunun nedeni ise çay kelimesinin Çince'de iki farklı telaffuzu olması ve chai versiyonunun [Çin](#)'in karasal bölgelerinde, tee versiyonunun ise deniz ticaretinin yoğun olduğu sahil bölgelerinde kullanılmasıdır. Bu yüzden çayın [İpek Yolu](#) ile geldiği yerlerde -Anadolu, Mezopotamya gibi- çay olarak, Avrupalı deniz tüccarları vasıtasıyla yayıldığı yerlerde ise -[Hollanda](#), [İngiltere](#), [Fransa](#) gibi - tee olarak anılmaya başlamıştır.

Sinemalardaki Koltuklar Neden Kırmızıdır?

Kırmızı koltukların sinemadan sinemaya, şehirden şehire genellikle değişmediğini fark etmişsinizdir.



insan beyni düşük ve yüksek ışıktaki renkleri farklı algılar. bulunduğumuz ortamda ışık azaldıkça etrafımızdaki renkleri mavi

görmeye eğilimliyizdir. düşük ışıktaki görmeyi kaybettiğimiz ilk renk ise kırmızıdır. bu yüzden sinema salonlarındaki koltuklar kırmızı renktedir. ışıklar kapandığında

Büyük İskender'in vasiyeti

tebaamdan olan insanları çağırın !
Cenazemin önünden askerlerim yürüsünler silahlarıyla,
Cenazemin sağından alimler yürüsünler kitaplarıyla,
Cenazemin solundan zenginler yürüsünler mallarıyla,
Cenazemin arkasından ise fakirler ve garipler yürüsünler gözyaşı ve dualarıyla !..
Sağ elime bir altın küre verin, sol elimi ise boş bırakın taa ki mezara dek, demiş !
Vezirler Büyük İskender'in bu söyledikleri karşısında şaşırılmışlar ve "Bunu bilse bilse Büyük İskender'in hocası Diyojen bilebilir" demişler ve Diyojen'e sormaya karar



vermişler!..
Vezirleri dinleyen Diyojen demiş ,
- " İskender'in ne kadar büyük olduğunu bir kez daha anladım" demiş ve ilave etmiş :
- İskender şunu anlatmak istemiş . :
Cenazemin önünden yürüyen askerler

ölümüne silahlarıyla dahi engel olamadılar,
Cenazemin sağından yürüyen alimler ölümüne kitaplarıyla dahi engel olamadılar
Cenazemin solundan yürüyen zenginler ölümüne mallarıyla dahi engel olamadılar ve cenazemin arkasından yürüyen fakirler ve garipler ölümüne gözyaşı ve dualarıyla dahi engel olamadılar!..
Sağ elindeki altın küre ise bu dünyada sahip olabileceği her şeye sahip olduğunu, sol elinin boş olması ise bu dünyadan ELİ BOŞ geldim ELİ BOŞ gidiyorum!...

OKULUMUZDAN HABERLER

Kız Voleybol Genç Kız A Okul Sporları müsabakalarında Ticaret Lisesi ve Kent Koleji maçlarını 2-0 kazanan okulumuz grup birincisi olarak Manisa'ya gidecek. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

**10 Kasım'da Ata'mızı Saygıyla Andık**

Okulumuz öğretmen ve öğrencileri 10 Kasım Atatürk'ü anma programı düzenlediler. Programda zeybek gösterisi sergilendi, şiirler okundu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Hüzün ve özlemin bir arada olduğu program oldukça beğenildi.



Turgutlu Lisesi futbol takımı ilk maçında Endüstri Meslek Lisesini 1-0 yendi ve il finallerine katılma yolunda önemli bir avantaj yakaladı.



ARAŞTIRMA-İNCELEME (1.sayfadan devam)

13 Kasım 1918 günü Haydarpaşa Garı önünden bindiği 'Kartal' istimbotuyla Galata'ya doğru giderken, 55 parçalık işgal donanmasının arasından geçer. Bu geçiş sırasında yaverinin ağladığını gören Mustafa Kemal, büyük bir kararlılıkla **"Geldikleri gibi giderler"** diyerek, **direnış ruhunu** ortaya koymuştur. İzmir'e çıkan Yunan askeri maalesef bir kısım azınlıkça gösterilerle karşılanmış, bunlardan aslen trilyeli olan metropolit Hrisostomos askerlere **"ne kadar Türk kanı döküp içerseniz, o kadar sevaba girmiş olacaksınız."** vaazını verdiği bilinmektedir. Torunu bu günlerde başka bir ülke yönetiminde gündemde olan, Damat Ferit Hükümeti İçişleri Bakanı Ali Kemal, İzmir'in işgali karşısında düşmana karşı direnmeyerek öğütleyerek **"İzmir'de sükun var, işgal geçicidir"** demiştir.

Yunan ordusu Bursa'ya girdiğinde, teğmen olan başvekil Venizelos'un oğlu Sofokles Osman Gazi'nin türbesinde sandukaya ayağını dayayarak fotoğraf çektirip, - **"Kalk koca Türk!.. Senden ırkımın intikamını almaya geldim. Bak kurduğun devlet parça parça oldu. Bursa'yı eski sahibine iade ettik. Zelil neslin şimdi elimizde bir köle durumunda bulunuyor. Kalk!.. Seni bir kere daha öldüreyim de ırkımın intikamını alayım!..** demiştir.

Anadolu kurtarıcı liderini beklemektedir. **"Anafartalar Kahramanı"** nın kutlu ama zorlu yolculuğu Samsun ile başlayacaktır. Ardından, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara... Toplantılar. kongreler, millet meclisi çalışmaları, düşmanın ilerleyişi, iç ayaklanmalar, çatışmalar, kazanılan N e kaybedilen savaşlar.

Düşman Gözüne, Ankara'yı Kestirmiştir.

23 Ağustos 1921 de Yunan kuvvetleri sıklıkta Sakarya mevzisinin güney kanadı olmak üzere kuşatıcı tertiple taarruza geçti. Atatürk tarihe mal olan **"Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O sathı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile islanmadıkça terk olunamaz"** emrini yayınladı. 30 Ağustos'a kadar merkezden taarruz eden düşman. 1 Eylül den itibaren Haymana istikameti ile yarma hareketına geçti.

Sakarya toz duman, kan revan. Ankara düşebilir her an.

O gün her kıt'a da mevzi tutma çabası.
O gün, Yıldız sarayında düğün havası.



Sevda Sınır Tanımıyor.

Vatan sevdalıları Sakarya sınır hattında, Yunan taarruzunu durduracak, nehrin doğusunda tek düşman askeri bırakmayarak, ulusun kaderini değiştirecek, kurtuluşa giden yol açılacaktır. Ve bu zaferle birlikte 1683 Viyana bozgunundan beri devam eden Batı karşısındaki gerileme durmuş, Yunanlılar savunmaya, Türkler taarruza geçmişlerdir. Atatürk, **meclis başkanı** sıfatıyla girdiği savaştan, **önce başkomutan**, sonra **gazi ve mareşal** unvanları ile çıkmıştır. Sıra düşmanı yurdumuzdan tamamen çıkarmaya gelmişti. Büyük taarruzun hazırlıkları tamamlandı. Taarruz gecesine dair, şair şöyle betimliyordu;

**O, saati sordu.
Paşalar: "üç" dediler,
Sarışın bir kurda**

benziyordu.

Ve mavi gözleri çakmak çakmak.

Yürüdü, uçurumun başına kadar, eğildi, durdu.

Bıraksalar, İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon ovasına atlayacaktı.

30 Ağustos ta bozguna uğrayan düşman, Bursa'mızın da yer aldığı batı Anadolu'yu hızla terk etmeye başladı. Büyük Millet Meclisi 6 Eylül 1922 de, Bursa'nın Yunan işgali ve mezalimi karşısında yas işareti olarak kürsüsüne örttüğü, puşide-i siyah'ın kaldırılmasına karar verdi.

Sonra. Sonrası Bildiğimiz Üzere, İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açtı.

Kin ve ayrılık tohumu eken Metropolit İzmir'de, Ali Kemal İzmir'te aynı korkunç sonu paylaştı. Atatürk, 10 Eylül günü alanı hınca hınç dolduran İzmirililere, hükümet konağından kısa bir balkon konuşması yaptı;

"Başarı benim değil, sizin, milletindir." dedi.

O zaman da revaçta olan **İzmir marşı**, sonraları San Remo'ya kadar ulaşmış, son padişahın konutunun bahçesinde oynayan çocuklardan, torun Hümevra hanım sultan "yaşa mustafa kemal paşa yaşa" şeklinde söylediği sırada, hanım kalfanın, şahbabalalarının kızacağı uyarısıyla, sözlerini değiştirip **"kahrolsun mustafa kemal paşa"** dediğini duyan 6. Mehmet, balkona çıkıp, çocukları yanına çağırır ve onlara **"bir daha duymayacağım, hiçbir kimse, sen dahil, benim paşama, Türk askerine, böyle bir hitapta bulunamazsın"** demiş ve torunları vasıtasıyla, geleceğe böyle mesaj vermiştir.

Atatürk'ün 57 yıllık hayatım, mücadelesini, bize ve ülkemize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından 10 Kasımların önemi büyüktür. Bugün, Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya adeta ateşten çember gibi kavrulurken, hepimiz 'barış' ve 'bağımsızlık' gibi kavramların değerini her zamankinden daha kuvvetle hissediyoruz.

Her konuya; her daim genç, dinamik ve devrimci bir zihniyetle yaklaşan, öncülük eden Atatürk, adeta tüm zamanların lideridir. Sözleri, hâlâ bize yol göstermektedir.

Zafer kazanmış bir komutan olmasına rağmen, **"Yurtta barış, dünyada barış"** sözleriyle barışın vazgeçilmezliğini haykıran Atatürk, yeni nesli güvenmiş, gelişmesini istediği Cumhuriyetimizi, gençlere emanet etmiştir.

Onun aziz hatırasını saygıyla selamlıyorum.
alıntı



BİZİM KALEMİMİZDEN İLGİNÇ BİLGİLER (MEHMET ÖNEMLİ 12/A)

İki kanatlı bir kelebek gibi tasarlanmış yepyeni uzay aracıyla, Lucy



ile **tanışın.**

Lucy, yedi farklı asteroide 12 yıllık yolculuk yapacak olan, bir ana kuşak asteroidinin yanı sıra altı Jüpiter Truva atını ve Jüpiter'in Güneş etrafındaki yörüngesini paylaşan asteroidleri ziyaret edecek planlı bir NASA uzay aracıdır. Bu projenin amacı Truva atları üzerinde araştırmalar yaparak "gezegen oluşum fosillerini" ortaya çıkarmaktır. Bu projeden çok daha önce Güneş Sistemi'nden ayrılan ilk uzay aracı "Voyager 1" bir gün karşılaşabileceği herhangi bir akıllı yaşam türü için Dünya'dan mesajlar taşıyordu. Lucy misyonu da bu geleneği sürdürüyor ancak zaman kapsülü olarak taşıdığı plaket bu sefer bilinmeyen uzaylılar için değil kendi merhumlarımız için. Uzay aracının zaman kapsülü olarak taşıdığı plakette yazan yirmi yazıdan ikisi bizlere ait. Biri anonim atasözümüz, diğeri ise 2006 Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan yazarımız Orhan Pamuk'un "Kara Kitap" adlı kitabından ufak bir alıntıdır. Bu iki alıntımız aşağıda verilmiştir:

"Daha çok sevmek, daha çok gülmek, daha çok düşünmek isterdik.Daha çok görmek, daha çok anlamak, daha çok güvenmek isterdik.Şimdi bizden kalanlar bu istekler ve bu kelimeler. Huzur, rüyalar, uyku ve öpüşler vardı. İnsanlar, meyvalar, kagıtlar ve kalemler de vardı. Çünkü hiçbir şey hayat kadar şaşırtıcı olamaz.Yazı hariç. Evet, tabii, tek teselli yazı hariç."

-Orhan PAMUK

"Ağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden

demiş"

-Anonim TÜRK atasözü

Lucy uzay aracı 16 Ekim 2021'de uzaya



fırlatıldı. Görev sona erdikten sonra, Lucy uzay aracı sabit bir yörüngede kalacak ve Dünya ile Truva asteroidleri arasında milyonlarca olmasa da yüz binlerce yıl seyahat edecek. Uzak bir gelecekte bir gün gelecek kuşakların Lucy uzay aracını, insanlığın Güneş Sistemi'ni keşfinin ilk günlerinin bir kalıntısı olarak ele geçirebileceklerini hayal etmek zor değil. Şüphesiz, gelecek kuşaklarımızın bu kalıntıyı elde etmesi onlar için umut olacak aynı zamanda bizim gibi kendi sonlarını getirmemesi için bir ders!

İNSAN

Düşünmeden edemiyor insan,

Kalbimi açıp baksam,

Kendime, hâlâ der miydim "insan"?

Desem bile, kendimden kaçsam

Korkuyorum bazen, ben insansam

İnsan değilse insan.

Kendime, hâlâ der miydim "insan"?

Desem bile, kalkıp insanı yaksam.

İşte o zaman ben insansam

Ben, değilim insan.

İnsan olacaksa insan,

Kalkıp kendimi yaksam! MEHMET ÖNEMLİ 12/A